

Aksel Gjedbo Nielsen. Store Gjedbo og Øster Gjedbo.



Store Gjedbo 1958



Øster Gjedbo 1965

Fortalt af: Aksel Gjedbo Nielsen

Redigeret af Bent Bak - Tvis Lokalhistorie.

Født på Store Gjedbo 1932

Aksel Gjedbo Nielsen, født d. 13 - 1 - 1932. På ejendommen Gedbovej 9, i Tvis kaldet "St. Gjedbo". En slægtsgaard, der har tilhørt min faders familie, helt tilbage til det 1600 århundrede iflg. slægtsbogen.

I hjemmet var der fem børn, fire drenge og een pige, hvor jeg var den yngste. Mine forældre var Grundtvigianer. Mors slægt var fra "Hedegaard" i Tvis. Mormor var ud af Kiilerich slægten, vi kender fra Aulum. Hjemmet i Hedegaard var præget af pastor Morten Larsen i Holstebro, der var en af tidens store personligheder. Mit hjem var præget af kærlighed og omsorgsfuld opvækst, hvor lydighed og Guds frygt var hjørnesteinen, der blev sunget og spillet meget i mit hjem og mor læste af biblen og dagbogen.



Store Gjedbo 1947.

Skolegang.

Jeg begyndte at gå i skole i 1939 i Gjedbo Skole, der lå ganske nær mit hjem. Vi gik kun i skole tre dage om ugen og der var kun to klasser og een lærer, der hed Jens Hansen. Kort efter min skolestart, begynder Anden verdenskrig i Europa. Det gav nogle helt specielle oplevelser. Vores lærer var født i Sønderjylland og som følge deraf havde han et gammelt had til tyskerne. Han var en god historifortæller, hver dag orienterede han om, hvordan krigen udviklede sig. I 1942 havde vi en hård vinter, så skolen var lukket i en længere periode, det frøs ned til 32°, med til tider hård storm. Det var den vinter lastbiler kunne køre over Storebælt.



Gedbo Skole 1942 - ældste klasse. Lærer er Jens Hansen.

- Bagerst fra venstre: Niels Jespersen, Edith Jespersen, Åge Nørgaard (Haurids), Evald Breinholt, Else Jacobsen, Inga Breinholt.
- Midten fra venstre: Hilda Nørgaard (Haurids), Alice Kristensen (V. Høvids), Ketty Svendsen, Edith Eriksen, Gudrun Pedersen,
- Foran fra venstre: Krista Kristensen (V. Høvids), Anker Nielsen (Vogterhus nr. 8), Holger Skautrup Andersen (S. Morre), Aksel Gedbo Nielsen med tavlen (St. Gedbo), Erik Martinsen (Ø. Morre), Richard Jespersen (Meltøft).



Lærer Hansens søn Frode på kælk foran Gedbo Skole
ca. 1940 sammen med Aksel fra St. Gedbo.
Til højre de to drenge et par år senere.
foran stuehuset St. Gedbo ca. 1940.



Konfirmation og livet på Store Gjebo.

I 1946 blev jeg konfirmeret i Valmenighedskirken i Holstebro. Derefter arbejdede jeg hjemme med landbruget. Vi var tre karle og een pige i huset, samt daglejer i spidsperioder, så som høst og kartoffel tid. Efter krigen tog mekaniseringen for alvor fart inden for landbruget. Min fader var kendt, som noget af en pioner. Vi havde allerede traktor før krigen, det var en god periode inden for landbruget, der blev inverteret i nye maskiner. Min faders hjertesag var opdyrkning af hede og beplantning af skov. Vi havde en helt utrolig smuk have og frugtplantage, samt urtehøve med drivhus og automatisk vanding, hvad der var helt ukendt på den tid hos private. Vi var næsten selvforsynede også under krigen, hvor vi selv lavede sukker, mel, kartoffelmel, sæbe og brændte kaffe af rug. Jeg dyrkede tobaksplanter og havde lidt kaninavl, som jeg lavede mine lommepenge ved. Da jeg havde fået et lille overskud, købte jeg en harmonika og senere en motorcykel.



Forældre.



St. Gjedbo 1956



St. Gjedbo 1955 med mølle og stor have.



Også mølle på St. Gedbo dengang



Luftning af sengetøj.
Haven og stuehuset St. Gedbo



Dagmar og Lauges sølvbryllup på St. Gedbo 1939



To brødre på St. Gedbo

Peter f. 1913

Aksel f. 1932

Der er 6 børn i ægteskabet mellem Lauge Nielsen og Dagmar Cecilie Henriksen fra Hedegård. Den ældste er Peter født i 1913 og den yngste er Aksel født i 1932.

Det er Søren født i 1914 som overtager gården efter sin far i 1959.



St. Gedbo

Landbrug

1. traktor på St. Gedbo



Traktorer St. Gedbo

Aksel med traktor. Den første efter krigen. Købt for Marshal hjælp i 1949





Dagmar og Lauge St. Gedbo

Der bygges isoleret kartoffelkælder/hus på St. Gedbo.
På billedet Aksel Gedbo Nielsen født 1932.



St. Gedbo en vinterdag



Kartoffelsjak på St. Gedbo Tvis.

Fra venstre: nr. 2 Karl Lind, nr. 4 Else Frøjk, nr. 6 Jørgen Steffensen V. Breinholt, nr. 9 Kirsten Thusholt, nr. 11 Ingrid Nielsen

nr. 1 Niels Feltoft, nr. 10 Tomine Caspersen

Ungdomstid.

Den 1 - 8 1951, blev jeg udsat for en arbejdsulykke, hvor jeg var invalid i næsten to år, og havde flere hospitalsophold, bl.a. på kommunehospitalet i Aarhus.

Jeg var på Uldum højskole i 1953 - 54, som havde en landbrugslinie sideløbende med højskolen.

Håndbold i Østergård Krat - Tvis KFUM.





Store Gjedbo 1958.



Øster Gjedbo.

I 1957 købte jeg 30 tdr. landbrugsjord fra ejendommen "Ny Linholt" og fik samtidig 30 tdr land hjemmefra. Jeg var lidt før startet med tusind høns derhjemme. Eggene blev solgt til rugæg, der anvendtes til kylling produktion.

En dag jeg havde besøg af planteavlskonsulent Toft Andersen, Holstebro. Han var ude og se på en mark, hvor på jeg havde problemer med nogle afgrøder. Pludselig sige Toft Andersen:, Var det ikke en ide, at bygge en ejendom her på din jord?" Han fortalte, der var en pulje beregnet til bygning af statsejendomme. Jeg gik straks i gang med at søge og blev bevilget sådant et lån, og byggeriet kunne starte. Efter byggeriet var færdigt inrettede jeg stalden til totusind høns.

Ved at hjælpe min bror Søren på St. Gjedbo" byttede vi arbejdsindsat for lån af landbrugsmaskiner, således at jeg ikke behøvede at investere i sådanne på daværende tidspunkt.

Statsejendommen Øster Gedbo bygges.





Byggeriet af Øster Gedbo 1958

Min tilkommende kone, havde jeg fundet ovre i Vinding. Hun spillede også håndbold, som jeg selv. Den 8 - 3 - 1961 stod brylluppet i Vinding Kirke med Andrea Birgit Mørup fra "Haskjær" med 120 gæster. Hun var uddannet trafikassistent, senere postassistent på posthuset i Holstebro, og til sidst kassedame hos herremagasinet "Boston" i Holstebro.

Vi fik vores første søn d. 5 - 2 - 1962, som fik navnet Lauge Gjedbo Nielsen efter min fader, som på det tidspunkt var 80 år. Det var den første barnebarn, der fik hans navn, hvilket han var meget bevæget over. De sidste otte år han levede, gav han ofte udtryk for, at han ønskede Lauge skulle videreføre "St. Gjedbo", idet alt tyede på, at bror Søren ingen børn ville få.

Min fars ønske er gået i opfyldelse idet Lauge (vor ældste søn) fra 15 - 4 1995. overtog slægtgården.

På sit dødsleje gav far mig sit gamle konfirmationsur med besked om at videre give det til Lauge, når han blev konfirmeret.

Det gamle omegaur fungerer stadig.



Andrea og Aksel dagen efter deres bryllup
Øster Gedbo 1961



Øster Gjedbo 1965

III.

Ved Lauge's dåb, var der mange dåbsegaver bl.a. et fint barnevognssæt. En dag skulle vi i byen og præsenterer vores nyfødte søn for nogle venner. Der skete så det som nok alle forældre har prøvet. Drengen bliver dårlig og kaster op så både hans tøj og især det fine barnevognssæt ser forfærdeligt ud.

DET GAV Andrea en lys ide, et barnevognssæt burde være lige pænt på begge sider, så det kunne vendes.

Hun tar til Herning næste dag og køber materialer til en ny model i barnevognssæt, der var lige anvendeligt på begge sider.

Hendes mor - Ditte Mørup, der er uddannet direktice - er så begejstret for ideen at hun syr et nyt eksemplar og samtidig laver nogle visitkjoler af stof resterne - disse kjoler afsætter Andrea til forretninger i Holstebro, og hermed er det første spæde kim lagt til det, der idag er Pagh Mørups Børnekonfektion.

Da Gjedbo skole i Tvis i 1963 nedlægges køber vi fælles med mine svigerforældre den.

Sideløbende med at drive gaarden var der fuldt op til mig af arbejde med mange forskellige gøremål såsom forandring af skolestue til systue - reovering af udenomliggende areal - afhentning af produkter hos hjemmesygesker - hjælp i selve systuen - etc.

Ved svigermors død d. 21 - 1- 1966 overtog svoger Pagh sin mors andel af fabrikken. I 1969 er vort arbejdspræs blevet så stort, at vi sælger vor part af "Model Ditte" - som fabrikken var kommet til at hedde - til Pagh.

Den 23 - 8 1965 forøgedes vor lille familie med endnu en søn. Han døbes Jens Ole Mørup efter min svigerfar.

Andrea og Ditte Mørups børnekonfektions forretning i Gjedbo Gl. Skole er beskrevet i historien - Tekstilentret på Gjedbo Gl. Skole 1964 - 1970. Se under personlige beretninger på hjemmesiden for lokalhistorie i Tvis.



Andrea og Aksel får sammen tre sønner
Lauge Gjedbo Nielsen, født den 5. februar
1962.

Jens Ole Mørup Nielsen, født den 23. august
1965.

Søren Peter Gjedbo Nielsen, født 19. april
1968.

Højtideligheden for barnedåb over Jens Ole
blev afholdt i Gjedbo skole, som vist senere i
beretningen.

Andrea og Aksel med Lauge.



Her er et billede af det døbte barn Jens Ole omgivet af sin bedsteforældre Lauge Gjedbo Nielsen og Dagmar Cicilie Nielsen, St. Gjedbo. Drengen til højre er Lauge Gjedbo Nielsen.

På Jens Oles 1 års fødselsdag købte vi nabogaarden "Ny Linholt", der med sine 65 tdr. land forøgede vort jordtilliggende til ialt 68 ha.

Ny Linholt var meget forfalden, men efter at jeg havde renoveret den lejede jeg den ud - først til den gamle ejer, og senere til Anna & Henrik Krath. De har nu købt den (Medio 70) og driver et stort gartneri med flere beskæftigede.

Den 19 april 1968 fuldenttes familien med Søren Peter's fødsel. Han er opkaldt efter mine oldfædre på begge sider.

Jeg havde været ude at køre amoniak ud for HAG - det har jeg gjort igennem 25 år - og da jeg sort af støv og jord gjorde min entre i hjemmet, udbryder læge Korbo - der var fødselshjælper: "Er det faderen til barnet?"



Ny Lindholt 1965

I 1969 købes byggegrunden, hvor nu "Norsk Hydro" ligger. Vi byggede op fra grunden en benzinstation (oprindeligt Uno -X) med tilhørende autoværksted & beboelse.

Autoværkstedet drev vi selv gennem 4 år ved hjælp af en mekanikersvend, hvorefter det blev bortforpagtet til Mek. Knud Erik Bech, sideløbende med arbejde på gård og benzinstation solgte vi og monterede vi gardiner gennem en årrække.

I 1980 forpagtede jeg største parten af bror Søren's jord. For at overkomme det derved større jordtilliggende blev det nødvendigt med fremmedhjælp, hvorfor vi henvendte os til "Axelborg" i København, der er formidler af udenlandsk arbejdskraft (praktikanter). Gennem årene har vi beskæftiget folk fra Polen (4 mandlige) fra Pensylvanien (U.S.A.) en pige, fra Ghana (En mand), hvilket vi følte gav os gode oplevelser og en større horisont.

I 1986 skiftede vi benzinselskab, så det herefter var Norsk Hydro's benzin vi forhandlede. I den anledning foretages en mindre ombygning - opførelse af bilvaskeanlæg.

I 1989 overtager Kaj Madsen og Leif Stockholm autoværkstedet efter K.E. Bech, der foruden repr. - også forhandler biler.

I november 1994 overtager Inger & Bjarne Laursen Norsk Hydro med værksteder og beboelse.

I 1994 købes naboejendommen til benzinstationen. Efter grundig restaurering indrettedes "Andrea Baby & Børnetøj" i huset.

Pr. 1/1 1992 udtræde jeg af arbejdsmarkedet. Lauge forpagter "Øster Gjedbo" m.m. og jeg bliver efterløner.

Efter afståelsen af benzin st. var vi husvilde (Lauge m. fa = milg boede jo på Ø.Gjedbo) så vi flyttede adr. til vor feriebolig gennem mange år på Sønderbjerg Strand, som vi i 1987 havde total renoveret.

Her havde vi postadr. indtil Lauge flyttede ind på St. Gjedbo, hvorefter vi flyttede hjem.

Vor mellemste søn m. fam. er bosiddende i Aulum, den yngste i Brørup med arbejde hos landinspektør i Holsted.

Vi har i dag seks børnebørn, som vi håber at få mere tid til at være sammen med.

Ligeledes skal mine interesser: Golf, vandski - sneski - vindsurfing samt rejser i fremmede lande sammen med min kone - plejes.

Og jeg glæder mig til fortsat at have min gang i Aulum Y'men's club.



Øster Gjedbo 1991

Søren Gjedbo Nielsen - broderen på St. Gedbo fra 1959 - 1995.



Laura og Søren Gedbo Nielsen



Sølvbryllup på St. Gedbo for Laura og Søren Gedbo - ejere af St. Gedbo fra 1959 - 1995



St. Gjedbo 1991.

Sønnen Lauge - ejer af Store Gjedbo fra 1995.



Isak, Aksel og Lauge. Ca. 2007.



Mejetærskning på St. Gedbo - 3 generationer: Lauge, Isak og Aksel