

Bedstefar, landmand og mælkekusk

Jens Peder Hansen

af Vibholm.



Af barnebarn

Bodil Laurentzi Kjær

2014

Indholdsfortegnelse:

Oldeforældre Jensine Karoline og Jens Hansen.....	3
Oldeforældre Mette Marie Christensen og Niels Jensen.	14
Bedstefar Jens Peder Hansen.....	19
Vibholm.	21
Sigrid og Jens Peder´s 7 børn.	29
Mælkekusk Jens Peder af Vibholm.....	34
Sine Hansen af Vibholm.....	37
Fester i hjemmet.	43
Udflugter med bedstemor og bedstefar.	46
Engparken 25, Tvis by.....	48
Børn, svigerbørn og børnebørn af Sigrid og Jens Peder Hansen, Vibholm.	51
Folketællinger.....	53

Forord:

Jens Peder Hansen er min morfar, Edith Kjærs far.

Han og Sigrid var mine meget kærlige og omsorgsfulde bedsteforældre, de bedste børnebørn kan have.

Ægteparret havde meget trange kår på hedegården Vibholm, som ligger på Kragbækvej, ved sogneskillet til Vinding Sogn. Jorden omkring Vibholm er sandet, med masser af småsten, og området er præget af lyngbakker og lidt eng, smuk, men ikke god landbrugsjord.

Parret klarede sig igennem fra 1928 til 1969, med 30´ernes krise og 2. verdenskrig, – kun fordi Jens Peder kunne supplere sin husstand med indtægten fra mælketurene, og Sigrid og de syv børns hjælp hjemme på Vibholm.

Denne beretning er lavet gennem minder af børnebørn, og Jens Peder og Sigrid´s børn Svend, Sine og Carl Jørgen, der har været en stor hjælp. Gennem skønne samtaler, familiens dejlige billeder og minder fra Vibholm er denne familiære beretning skrevet.

Oldeforældre Jensine Karoline og Jens Hansen.

og bedstefar Jens Peder Hansens søskende fra Handbjerg.

Jens Hansen er født i ”Fjordhus”, Handbjerg den 10. marts 1869. Faderen fisker Hans Hansen og hustru Johanne Andreasen.

Jensine Karoline Christiansen er født 8. maj 1874 Ransborg, Handbjerg. Faderen Mads Christiansen og Karen Jensen.

Jens Hansen er ud af en stor børneflokk på 11 og hvoraf 2 dødfødte og 3 børn dør som små.

Jensine Karoline har aldrig kendt sin far, han døde da hun var under 1 år gammel.

Jensine har 3 halvsøskende fra moderens første ægteskab, 2 helsøskende (den ene bror død som spæd), og 4 halvsøskende fra 3. ægteskab.

Parret har haft et liv fyldt med slid, nøjsomhed måske endda fattigdom, og har mødt sorg og tab gennem deres liv. Deres børnebørn, Jens Peder og Sigrids børn, fortæller at disse to mennesker var varme, godmodige og hjælpsomme hele deres liv. Der har altid været stor respekt for bedsteforældrene fra Handbjerg.

Svend fortæller, at hvis bedstefar Jens Peder var i banken og gerne ville låne penge, skulle han blot nævne sin far Jens Hansen fra Handbjerg, så var det nok garanti for troværdighed.

Jensine og Jens Hansen bliver viet i Handbjerg Kirke den 31. marts 1895, og 2. december 1895 køber Jens Hansen ”Fredenslund” som bliver familiens hjem, og bedstefars Jens Peders fødehjem.





Oldeforældre Jensine Karoline og Jens Hansen



Skødet over "Fredenslund" 1895, hvor oldefar Jens Hansen køber "Fredenslund".



Jensine og Jens Hansens 8 børn: Hans, Mads, Johanne, bedstefar Jens Peder, Karl, Viktor, Kristian og Karen, alle født i ”Fredenslund”, Handbjerg.

Hans Hansen



Hans Hansen født den 12. januar 1896, han gifter sig med Mette Marie Hoffmann af Vinding Sogn. Parret får 9 børn.

Hans Hansen dør den 10. november 1965 og Marie dør den 5. juni 1982 i Vinding. Familien har den store sorg at miste datteren Signe Hoffmann Hansen ved de allieredes bombeangreb på civil toget ved Assens søndag den 7. januar 1945.

Datteren Signe blev 20 år. – For bedstefars familie i Vibholm, hvor børnene, fætrene og kusinerne var jævnaldrene med Signe, blev krigen endnu mere nærværende og familien glemte aldrig denne tragedie.

Mads Hansen



Forsiden af postkortet



Bagsiden



Mads Hansen er født den 3. april 1898 og han gifter sig med Marie Pedersen, der er tjenestepige i nr. 46 Vogterhus i Handbjerg, Marie er født den 27. september 1897 i Valsgaard Sogn, Aalborg amt. Mads og Marie bliver viet med kongebrev den 18. maj 1918, da Marie ikke er fyldt 21 år. Mads er kyst artillerist ved Tre kroner i København, og da datteren Lydia fødes 4 måneder efter, den 21. september er Mads stadig i København. Parret får 3 børn. Jeg ved Mads og Marie boede i Struer som ældre, men har ikke fundet deres dødsdatoer.

Johanne Hansen

Fødes den 11. januar 1899, og familien har den sorg at hun dør 1 år gammel den 8. maj 1900.

Johanne Hansen



Til venstre: Johanne, og på billedet til højre: Jensine, Johanne og Jens Hansen foran hjemmet ”Fredenslund” – de 4 andre på billedet ukendte.

Johanne fødes den 10. december 1900 og gifter sig med Antikvars bogholder i Vejle by, Gottfried Vilhelm Truelsen født den 23. maj 1904 Sevel Sogn, i Ryde Kirke den 7. november 1936, Johanne er ugift plejemoder af Gauerlund Sogn, Vejle amt.

Parret får en datter.

Vilhelm dør den 15. maj 1989 og Johanne den 28. maj 1992. Parret er begravet på Vejle Gamle Kirkegård.



Bedstefar Jens Peder Hansen er født 2. oktober 1902.



Fritz Hansen



Fritz Hansen er født den 16. november 1904 og som chauffør blev han i 1931 gift med ung pige, hjemmeværende Herdis Vium af Volstrupgaard født 17. juli 1910, i Hjerm Kirke.

Parret får 3 børn.

Herdis døde 25. juli 1993 og Fritz året efter den 3. maj 1994. Parret er begravet på Vester Hjerm kirkegård.

Karl Hansen



Karl Hansen er født den 30. september 1906. Rygtet i familien siger at Karl, sammen med sin bror Viktor, rejste til USA, jeg har dog ikke fundet nogen dokumentation på dette. Karl døde som ugift landarbejder på Krabbeskolens Sanatorium i Skive den 22. maj 1943, 36 år gammel, begravet på Handbjerg kirkegård.

Viktor Hansen



Viktor Hansen er født 17. november 1909. I folketællingen for Hjern 1930, er Viktor tjenestekarl hos Kristen Hved Kristensen.

Viktor døde på Tuberkulose Hospitalet i Holstebro 2. april 1937, 27 år gammel. Begravet på Handbjerg kirkegård.

Kristian Hansen



Kristian Hansen er født den 20. juli 1911, han bliver den 20. oktober 1944 i Tvis kirke viet med Elisabeth Jensine Nielsen født den 4. december 1910 i Tvis, kaldet Sine. Parret driver et husmandssted i Mejrup og her får de én datter.

Kristian dør 6. april 2004 og Sine 6. juni 2011, 100½ år gammel. Parret er begravet på Tvis kirkegård.

Karen Hansen



Karen Hansen er født 27. september 1914 og gift med enkemand og arbejdsmand Alfred Laursen, født den 19. december 1915 i Assing Sogn. Parret vies i Handbjerg kirke den 18. august 1948. Alfred har 2 små døtre med ind i ægteskabet og parret får sammen 3 børn. Parret bor på Jeginø. Karen dør 22. april 1992 og Alfred 2. december 2001, parret er begravet på Hvidbjerg kirkegård.



Til bedstefars 80 års fødselsdag var søskende og ægtefæller samlet i ”Skovly”.

Bagerst: bror Mads, vennerne Dahl og Ketty, søster Johanne, svigerinde Sine, bror Kristian, svorger Vilhelm, svorger Alfred.

Forrest: svigerinde Herdis, søster Karen, Jens Peder og Sigrid, svigerinde Marie og bror Fritz.



Oldeforældre Mette Marie Christensen og Niels Jensen.

Og bedstemor Sigrid Erna Jensens søskende.

Oldefar Niels Jensen er født 26. maj 1884 af husmand og murer Poul Jensen i Ravnmose og hustru Bodil Kirstine Nielsen, Aulum sogn. Han gifter sig med oldemor Mette Marie Christensen født den 27. maj 1886 i Aulum af Jens Christensen og Kirsten Marie Kristensen.

Niels Jensen har 5 søskende, han mister begge sine forældre da han blot er 17 år, moderen i 1899 og faderen i 1901.

Mette Marie Christensens opvækst og selvforståelse stor. Mette Marie's slægt stammer fra en stor slægt, Krogstrup slægten i Snejbjerg. Mette Marie har 6 søskende.

Niels Jensen uddanner sig til smed, og gifter sig med Mette Marie den 25. oktober 1907 i Timring, hvor han har smedie og kan forsørge sin familie, uden angst for sult og fattigdom.

Dette sætter også sit præg på parret 4 børn, Sigrid Erna, Holger Reinholdt, Egon Ravnmose og Evald Ravnmose.

Parret flytter til "Kølbjerg" i Vinding, hvor Niels er husmand og smed.

Bedstefar og bedstemors søn Niels, tager navnet Kølbjerg som efternavn 7/8 1968.





Niels og Mette Marie med de 3 ældste børn, Sigrid Erna, Evald og Holger Reinholdt.
Omkring 1917



Mette Marie og Niels Jensen får 4 børn, Sigrig Erna, Holger Reinholdt, Evald og Egon.

De to ældste er født i Timring, og de to yngste i "Kølbjerg", Vinding Sogn.

Bedstemor Sigrig Erna fødes i Timring den 16. januar 1909. Og billedet af bedstemor viser en lille pige, hvor familien økonomisk har det godt.

Og Konfirmationsbillede af bedstemor 1923.



Holger Reinholdt Ravnmosse



Holger Reinholdt (kaldet Reinholdt i familien) er født den 25. december 1912 i Timring og han gifter sig med Maria Mølgaard Villesen født i Aulum den 15. august 1913, de vies i Vind kirke den 8. maj 1936. Reinholdt har smedie i Vejvad. Parret får 2 døtre. Marie dør 7. august 1957, kun 44 år gammel. Reinholdt dør den 3. september 1994 i Vejvad, parret er begravet på Vinding kirkegård.

Evald Ravnmoser Jensen



Evald og hans mor, Mette Marie.

Evald Ravnmoser er født 7. oktober 1915 i "Kølbjerg", Vinding sogn. Evald Ravnmoser er elektriker i St. Brøndum sogn, Ålborg amt, da han den 10. november gifter sig med Anna Elise Frandsen født den 25. november 1925 i Ejstrup, St. Brøndum sogn. Anna har 2 døtre og sammen får parret 3 børn. Evald dør i Haunstrup den 21. april 2005 og efterlader sin enke Anna.

Egon Ravnmoser Jensen



Egon Ravnmoser er født i "Kølbjerg", Vinding sogn, den 2. august 1928, han dannede par med Jytte. Egon døde den 2. september 1978, han er begravet på Vinding kirkegård.

Bedstefar Jens Peder Hansen.

Jens Peder er født i 1902 og i folketællingen 1906, Handbjerg, bor han sammen med sine forældre og storebrødre Hans og Mads, storesøster Johanne. Lillebror Fritz og én logerende Jørgen Riskjær der er tømrer.

Også ved folketællingen i 1911, Handbjerg bor Jens Peder i "Fredenslund". Storebror Hans er kommet ud at tjene. Mads, Johanne, Jens Peder, Fritz, Karl og lillebror Viktor er 2 år.

Ved folketællingen i 1916, er brødrene Hans, Jens Peder, Fritz tjenestekarle hos Peder Laursen i Handbjerg.

Den 15. april 1917 konfirmeres Jens Peder i Handbjerg kirke. Bedstefar var ude at tjene før han blev konfirmeret, dette var ikke usædvanligt på denne tid.

Hvor bedstefar er ved folketællingen 1921, har jeg ikke fundet.

I 1923 er han til session i Handbjerg, men får udygtighedspas.



I folketællingen 1925, Vinding, Vejvad, er Jens Peder og Sigrud sammen, da Jens Peder er tjenestekarl hos oldefar smed og husfader Niels Jensen.

– Det er måske her de mødtes første gang.

Sigrud	Jensen, Niels	28/3	1888	chitman	..	q	Husfader	Smed
..	Nikke Marie	20/5	1886	Husmoder	..
..	Lige Erne	14/1	1907	Færing	Barn	..
..	Holger Sigmund Larsen	23/2	1913	u
..	Ervald	7/10	1918	Vinding
..	Hansen Jens Peder	1/10	1902	Handbjerg	Tjenestekarl	Tjener

Vibholm.

Bedstefar bor i Vibholm 1928, der står ved vielsen i oktober 1928, at han er ungkarl, husmand Jens Peder Hansen af Vibholm.

I tinglysninger finder jeg, at Vibholm har været på tvangsaktion og lyst 21/7 1928. Ifølge disse papirer er aktionskødet til Jens Peder Hansen lyst 30/10 1933.



Vibholm er én af sognets ældste gårde, også én af de største, 120 tdr. land, som er ca. 66 ha.

Uddrag fra Tvis bogen side 258:

Stedet nævnes første gang i 1664, og fæsteren Jens Jensen skal af med 1 pund smør og 1 ørtug rug i fæsteafgift til Tvis kloster. Jens Jensen dør i 1683, og som nu fæster kommer Peder Vibholm. –

Fra 1705 optræder en Thöger Vibholm –

I 1750 hedder fæsteren Jens Mortensen, han dør i 1779 – derefter overtager enkemand Peder Pedersen, han dør i 1801 og enken gifter sig med Anders Madsen Grønbæk, han er omgangslærer i Tvis fra 1779 – 1809. Anders Madsen Vibholm dør som aftægtsmand i 1830. Forinden er Vibholm overtaget af svogeren, teglbrænder Lars Pedersen.

I 1854 sælger Lars Pedersen Vibholm og flytter til aftægtshuset Vibholmhus på Vibholm Mark. Anders Jensen hedder køberen, han går på aftægt i 1881 og sælger Vibholm til sønnen Jens Østergaard Andersen, han dør i 1903 og enken sælger Vibholm til Frederik Vilhelm Nielsen i 1910.

Frederik Vilhelm Nielsen udvider Vibholms jordtilligende, idet han køber nogle engparceller fra Grønbæk.

I 1926 sælger han Vibholm til Jens Jensen, kaldet Neb, idet han stammer fra Neb i Aulum.

I 1928 bor Jens Peder Hansen på ejendommen.



På Vibholms bakker var der smukt med lyng, men bakkerne gav også bær til saft og syltetøj. Der blev plukket byllebær, sortebær og ikke mindst tyttebær. Disse bær var vigtige supplementer til dagligdagens kost og de bær der ikke blev spist friske eller lavet til grød, af dem blev der kogt saft eller lavet syltetøj, så der var forråd med vitaminer til vinteren.

Trods små kår var der hjertevarme til alle der kom til Vibholm mindes Anne-Lene Giver Felland:

"Åh, de to (Jens Peter og Sigrid) var bare sådan nogle gæstfrie, elskelige og hjertevarme mennesker. Helle og jeg var ofte et par dage i Vibholm alene "på ferie", når vi var i Tvis om sommeren. De var fattige. Hentede vand ved posten i gården, og vi fik hjemmelavet tykmælk, som jeg ikke kunne fordrage, men Helle (min storesøster) sendte mig sit strenge blik, så jeg blev nødt til at spise det. Vi sov med halm i sengene (ja, det er sandt), men vi hyggede os og fik lov til mange sjove ting. Der var så smukt i Vibholm, og jeg husker bare, at der var så LANGT dertil, når vi skulle derud. Og

når vi skulle på wc foregik det ude i stalden (eller husker jeg forkert?) Men vi elskede at komme til Vibholm. Vi måtte alt. Jeg husker engang, vi legede "jorden brænder" eller sådan noget ude i deres køkken, og vi måtte IKKE gå på gulvet. Kun kravle rundt på køkkenbordet, komfuret, borde, taburetter og stole. Det var SJOVT. Og ude i laden legede vi i høet og hoppede fra hanebjælken, når det gik rigtig lystigt til. Sønnerne husker jeg også. Især Svend. Han lavede en gynge til os engang af en stige, så vi kunne sidde flere på den. Og så knækkede den pludselig, men heldigvis kom ingen noget til."

Her er Edith, børnene Mogens og Bodil, sammen med bedstemor Sigrid i bakkerne og plukke tyttebær. Og der skulle plukkes mange for at fylde spanden....

Vi lærte af bedstemor, at før vi satte hænderne ned i lyngen efter bær, skulle vi lige løfte lyngen lidt, så vi kunne se om der lå en hugorm under og gemte sig.



Ved familiefesten i Tvis august 2014, fortæller Sine, Svend og Carl Jørgen at de plukkede byllebær i Vibholm. De yngre deltagere var meget skeptiske om disse byllebær og mente de hedder blåbær...og efter det kilderne fortæller om byllebær, ja så vi må give de 3 søskende ret, det var bylle/bøllebær de plukkede på Vibholm bakker da de var børn. Tvis er nævnt som et af stederne hvor byllebær gror.

Jysk Ordbog:
bølle·bær

subst. _ oftest i sideformen **bylle·bær**. _ 1.sms.led: ***bylle´**, ***bylde´** alm. (spor. vsa. ***bølle´** [Nørrejy](#)); **bøl¶i´** \$ [Voldby](#); **bil¶i´** \$ [Tved](#); **by-¶è´** \$ [Tvis](#); ***bylli´** spor. i [Midtjy´S](#); **bölè´** [SØJy](#); **byĭ´**, **bylè´** [SSlesy](#) (dog også ***bille´** [Angel](#)). _ afvigende 2.sms.led: **´@bè(r)** spor. i [Syd-](#) og [Sønderjy](#).

Wikipedia:

Voksested:

I Danmark er mosebølle almindelig i Vest- og [Nordjylland](#) på mager tørvebund i både fugtig og tør hede. I resten af landet er den sjælden.

Bær[[redigér](#) | [redigér wikikode](#)]:

Bærrene er lidt fade i smagen. De har ikke samme smagsfylde og sødme som blåbær, og farver ikke tænderne, som [blåbær](#) gør. Da de af udseende ligner blåbær, sælges de ofte som sådanne. Faktisk er bær solgt som blåbær i Danmark i virkeligheden oftest mosebøllebær.

Jyllands Posten:

Mosebøllebær sælges som blåbær

Vær opmærksom på forskellen mellem nordiske blåbær og amerikanske blåbær, hvor bærrene er hvide indvendige.

Blåbær er blå uden på og mørke indeni. Men de friske blåbær, som rives ned fra de danske supermarketers hylder, er ikke blå indeni, og de er ikke de vilde nordiske blåbær, som anpriser i et væk for at være rige på farvestoffet anthocyaniner. De er i stedet hvide inden i og burde sælges under mærkatet »mosebøllebær« eller »amerikanske blåbær«, fastslår professor og forsker i bl.a. anthocyaniner Lars Dragsted fra Københavns Universitet.



Vibholm var 120 tdr. – ca. 66 ha. da Jens Peder købte Vibholm og børnene var stolte af at gården var den største gård, når de i skolen talte med de andre børn om deres hjem.

I 1950'erne er Jens Peder kaldt til torskegilde hos Sognerådet i sognegården. Jens Peder var gående de 5 km fra Vibholm til mødet og vejret var dårligt, så da han kom til sognegården var han drivvåd, forkommen, og i en stor frakke/ kappe og så meget sølle ud. – sognerådet gav ham med det samme nedslag i skat til privat forbruget. Jens Peder kom op at køre med én hjem. –

I 1957 beslutter Jens Peder at de 32.93 ha land, der hvor bakkerne ligger hen som lyng og brak nordøst for Vibholm, at disse ha er ikke velegnet til opdyrkning og at det er en fordel at sælge arealet fra.

Og Svend Hansen husker, efter en høst, hvor de have hentet neg på bakkerne, at forældrene talte om at det var så dårlig en høst, at det ikke kan betale sig at dyrke jorden i bakkerne.



Jens Peder sælger jorden fra i 1957 til skovridder Th. Hansen på specielle betingelser, hvor der er en del sorte penge iblandet.....

Sønnen Svend Hansen fortæller:

”Jeg var til stede ved mødet, (15 år), da jeg var meget interesseret når far skulle sælge eller købe noget.

Th. Hansen betaler far et kontant beløb, som far lægger i sin ”hamonika” (pung), men det kneb ham at få pengene i og det var meget svært at få den i lommen, den fyldte nok 5 cm mere....så det tog lidt tid at få den i inderlommen....

Men da Kristian Iversen, Skautrup og Thorkild Sørensen, Munkedal kommer som vidner, og læser papirerne, vil Kristian Iversen ikke stå inde for den aftale Th.

Hansen og Jens Peder har lavet. Derfor må de ændre på aftalen, og Jens Peder må have den store pung frem igen og aflevere nogle af de ”sorte” kontanter tilbage.

Jeg mener at vide købesummen, i al fald var det dobbelte af den nedskrevne købesum”.

På købekontrakten står at købesummen er 18.000 kr. og der skal betales 6000 kr. her og nu, og derefter 6000 kr. pr. 1. april i 1958 og 1959.

Dette salg gjorde at Jens Peder i 1958 kunne bygge den nye stald.

Stalden i Vibholm ligger op ad bakkerne, nærmest bygget ind i den. – Svalerne havde reder der, og vi børnebørn havde en dejlig bakke hvor vi kunne lege og grave i mange timer.

Vi spurgte bedstemor om vi måtte få en spiseske at grave med, hvortil vi altid fik beskeden: ”Ja, men så skal I også passe godt på den og komme ind med den igen!” – vi lovede og lovede, men ak mange gange forsvandt de, så der ligger mange spiseskeer i bakken bag stalden.

På billedet har børnebørnene Lars, Mogens, Bodil og Anni lavet en hule hvor Charlotte lige kan gemme sig.

September 1968.



I 1969 overtager sønnen Viktor "Vibholm" og Sigrid og Jens Peder flytter til Moselund, og Jens Peder køber grunden i Engparken. De sad til leje i 2 år, indtil huset i Engparken 25 er bygget.

Nr.	Lyst: (anno luftefredag)	I. Ejendomsret	Købssum (ejendomsverdi)
1	12/5/1919	Skøde fra Tom kom- muni til Jens Peder Hansen	8.260 - (1.500)
2	7/10 1926	Skiftetilladelse som tidligere for Sigrid Arna Hansen	(390.000)

Familien er fotograferet 1968 i anledning af Inger og Viktors bryllup. Parret overtager Vibholm, og de driver gården frem til 1983.



Bagerst: Jens, Svend og Carl Jørgen.

Miderst: Henning, Esther, Inger, Viktor, Niels, Aksel.

Forrest: Edith, Sigrid, Jens Peder, Sine og Inge.

Sigrid og Jens Peder's 7 børn.

I folketællingen 1930 står Jens Peder som Husfader og landmand. Sigrid Erna som husmoder og datteren Edith er født den 1. april 1930.



Sønnen Jens Bent fødes den 7. februar 1932

Edith og Jens



Jens Bent

Niels fødes den 5. januar 1936, og Viktor er født den 17. maj 1938.

De 4 søskende foran Vibholm.

Edith, Jens, Viktor og Niels.



Svend fødes den 8. februar 1940



Ved folketællingen i Tvis 1940, Vibholm, består husstanden nu af Jens Peder, Sigrid og deres 5 børn, og Martha Elenora Pedersen, der er ugift husassistent født den 9. maj 1925 i Vinding.

På billedet af Jens Peder, Sigrød med Svend (Svend husker sin mors gravide mave),
og forrest Viktor, Niels, Edith og Jens. Foråret 1941



Sine Hansen bliver født 20. juni 1941,



Og Carl Jørgen fødes den 26. november 1948.

Billede af Carl Jørgen, og et af storesøster Sine og lillebror Carl Jørgen. 1953.



Ved folketællingen 1950, Tvis, Vibholm er familien alle hjemme, undtagen ældste datter Edith, der er ude og tjene. Ældste søn Jens står som medhjælper ved landbruget.

Jens, Sigrid, Jens Peder, Niels og Svend, Jørgen, Sine og Viktor – og så lige et ekstra billede hvor Jørgen bliver holdt imod fotografen af sin mor.



Billede fra fotografen i anledning af Sigrid og Jens Peders sølvbryllup 19. oktober 1953:



Jens, Svend, Edith, Viktor, Niels, Sine og Sigrid, Carl Jørgen, Jens Peder.

Mælkekusk Jens Peder af Vibholm

Jens Peter på vej ad de sandede veje med sine heste og mælkevogn.



Jens Peter Hansens søn Svend (f. 1940) fortæller her i 2012 :

Pga. krisen i 1930'erne var far, Jens Peder, tæt på at skulle forlade gården.

Indtægten fra mælkeruten reddede familiens økonomi. Indtægten fra mælkekørsel var meget afgørende for mange husmænd.

Mælkekuskene forhandlede i en periode individuelt løn med mejeriet. Der blev en krise blandt kuskene, da én tvang prisen ned. Det var ilde set.

Jens Peder's rute varede fra kl. 7 morgen til middag. Sønnerne Jens og Svend afløste deres far i de perioder, hvor der var meget at lave hjemme på gårde. De kørte selv ruten fra omkring konfirmationsalder.

De kunne klare turen hurtigere end deres far, da de ikke skulle have kaffe og snakke på ruten.

Ofte var der en seddel på én af spandene, indkøbsseddel til købmanden. Seddelen blev så afleveret hos købmanden, når man kom til Tvis By, og varerne kom med retur til husmor.

Jens Peter Hansen sidder på sin mælkevogn - en stivvogn omgivet af ukendte personer. Fra o. 1936



De fleste gårde havde 2-3 spande, i højsæsonen om sommeren 4-5 spande. De små husmandsgårde 1 spand, var der kun 1 eller 2 spande lod man hestene fortsætte deres gang, og man læssede mælkespanden på i bevægelse. Spandene var på 40 l, nogle få 25 l. Kragbæk gårdene var de største på ruten, de havde plads til 10 køer.

Mælkekuskene skulle selv læsse spandene, men man lærte hurtigt at sætte spandene op på vognen med et snuptag.

Når man kom til Mejeriet holdt man sin plads i køen. Der skulle være læsset af kl. 10 og var man sent på den kunne Niels Giver blive meget vred. Hestene kunne spændes fra, der var en hestestald på kirkesiden, hestene fandt selv over i deres bås.

Ved Mejeriet hjalp man hinanden med at læsse af, hælde mælken af spandene ved indvejningen, og sætte spandene omvendt på transportbåndet, så mælken kunne løbe helt af. For enden af transportbåndet stod en ansat og fyldte skummetmælk i spandene.

Spandene blev læsset tilbage på mælkevognen og turen tilbage kunne begynde, med at aflevere skummetmælken (senere syrnet mælk) der nu fyldte spandene og varerne fra købmanden, til de husmødre der havde haft en indkøbsseddel på en spand".

Jens Peder med sin blåskimmel, hesten som var landmandens arbejdshjælper, den var landmanden afhængig af.



Turen gik i rækkefølge til følgende gårde:

Vibholm, Vester Kragbæk, Øster Kragbæk - til Skjerpendal - Sparretoft- Havrtoft- Vester Skautrup - Munkedal-Holmegaard, Gertrudsbæk, Moselund, og 2 mindre gårde mere på Skautrupvej.

Mælketuren fra Vibholm, på Kragbækvej, til Tvis Mejeri - Når de forskellige gårde skulle besøges blev turens længde på ca. 8 km.



Sine Hansen af Vibholm.

Fortæller om sin skoletid i Skautrup Skole fra 1948 – 1955.
Alle 7 søskende gik på Skautrup Skole.



Konfirmationsbillede 27. marts 1955.

Sine startede i skole, da hun var 7 år. Sine fulgtes til skolen med sine storebrødre Victor og Svend, de fulgte ikke vejen, men gik gennem hegn, marker, grøfter og bakkerne, lige meget om det var sommer og vinter gik de den vej, ca. 2,5 km. Det tog ca. 45 min.



I de første år havde Sine ikke pligter inden skoletid, men da hun blev ældre skulle hun hente køerne hjem inden hun gik i skole. Sine havde skole tøj, der blev skiftet når hun kom hjem. Det var det tøj, som også blev brugt når man skulle i byen om søndagen.

Om vinteren mødte de i skole kl. 9 og kl. 7 om sommeren. I alle 7 år gik de i skole hver anden dag. De små i lille skole fra 1. kl. – 3. kl. de gik f.eks. man. – ons. – fre. og så gik store skole fra 3. kl. – 7. kl. tirs. – tors. - lørdag. Eller omvendt.

Når børnene ankom til skolen, og lærer Pedersen kom ind i klassen, rejste børnene sig op og der blev sunget morgensang. Til morgensangen spillede lærer Pedersen violin. Der var kakkelovn i klassen og der var aldrig koldt, om vinteren havde børnene hjemmesko med.

De havde fri kl. 12 fra skolen, de medbragt madpakker var rugbrød m pålæg, de fik vand i skolen at drikke til.

Sine startede med tavler og kridt, som de fik udleveret i skolen. Senere fik de udleveret blyanter, som kun blev spidset, når lærer Pedersen synes det var nødvendigt, så brugte han sin lommekniv at spidse dem med, Pedersen bestemte også, hvornår blyanten var blevet så lille at den kunne skiftes ud.

Af lektier var der til Bibelhistorie, skriftsteder som skulle læres udenad og forklares.

Katekismus skulle læres udenad, men Sine åbnede aldrig den bog og hun forstår ikke, at hun aldrig blev straffet for det, med f.eks. eftersidning. Men Sine tror ikke lærer Pedersen gik så meget op i katekismus, hvilket kan være grunden.

Salmevers skulle læres og det har Sine gjort til punkt og prikke, ”der kunne han ikke fange hende”. Hvis man slet ikke havde læst fik man eftersidning eller fik det for én gang til.

I geografi skulle byerne og landenes særlige kendetegn læres udenad, med floder og hovedstader.

Der blev læst op til diktat, og når den var skrevet skulle den skrives ren.

Hvert år var den en slags eksamen, hvor hver enkelt elev blev kaldt op og blev hørt, det foregik i skolestuen foran alle elever. Og til det, som censor, var der altid én udefra, og det var ét medlem af sognerådet, eller én gårdmand.

Sine husker, at hun var til eksamen i mundtlig hovedregning, og der var et stykke som hun ikke lige kunne – så signalerede og hjalp censor, han var nemlig ven og bekendt med Sine's forældre – signalet opfattede Sine hurtigt og svarede rigtig, hvorefter hun fik Ug.....!

Der var eksamen i: Retskrivning(diktat), mundtlig/skriftlig regning, et fag mere som Sine ikke husker præcist hvilket var.

Eksamen hvor storesøster Edith er nævnt:

Foraar - Eksamen i Skautrup Skoles						
Børnenes			I Halvaaret		Karakter for	
Navne	Bopæl	Alder	beføjte Dage	forføjte Dage	Flid	Opførelse
Johannes Dalgaard	H. Løds	13 ¹¹ / ₁₂				
Ingvar Nomsen	Vejlund	12 ¹⁰ / ₁₂				
Harl. Eriksen	Anton Eriksen	13 ²² / ₂₄				
Jens Nadsen	Vibholmhus	11				
Henny Caspersen	Nads Caspersen	11				
Ragnhild Pedersen	Ekolen	14				
Krista Nadsen	Vibholmhus	13 ⁵ / ₁₂				
Linne Nielsen	Skautrup	12 ⁷ / ₁₂				
Ruth Linderby	Spærreløft	12 ⁷ / ₁₂				
Boadil Bjerre	v. Grønbo	12 ¹ / ₁₂				
Katrine Overasen	Skautrup	11				
Edith Hansen	Vibholm	11				
Gerda Eriksen	Sertrudbo	11				
Marie Linderby	Spærreløft	11				
Ruth Nielsen	Naggaardhus	11				
Karla Hansen	Lejerspendal	11				

Læs:
 Bibelhist: gl. Testament og Kirkehistorie.
 Lærebog : Budene til 45.
 Salmer : 519-548-370-655-137-250, Herre, her mig ret at k
 Historie : Fra Kristian den Anden til Frederik den Tredje
 Geografi : Italien, Balkan, Afrika, Asien, Amerika, Australien

Eksamen afholdt den 25. Marts 1942.

Vilh. P. H. Schmitt. Sidrik Grønbo
 Leivis Vestergaard John Breindahl

Udendørs gymnastik var der om sommeren, og lærer Pedersen legede også en enkelt gang imellem med i frikvartererne. Om vinteren læste han indimellem også en historie, og han var dygtig til at læse op. Men dette skete ikke ofte, så det huskes som noget helt specielt.

Første time var fra kl. 8-9 Regning, 10 min frikvarter, og fra kl. 9-10 Diktat/skrivning dansk, de to timer var fast hverdag – De øvrige timer/fag geografi, bibelhistorie og danmarkshistorie, fædrelandssange, som blev lagt ind i sidste time, som læreren synes. Efter de to første timer var der lang frikvarter på 30 min. Hvor madpakkerne blev spist, altid udendørs, kun hvis det var rigtig koldt, fik de lov at sidde inde med maden.

Der var ingen opsyn i frikvartererne, de måtte bare ikke gå længere væk fra skolen end, at lærer Pedersen kunne fløjte dem ind. Og der var aldrig nogen der gik længere væk end det.

Der var skolelæge én gang om året, hvor børnene blev vejjet og målt. En gang havde det taget lidt ekstra tid og lærer Pedersen ville børnene skulle blive én time ekstra. Men nogle af de største børn bestemte for alle børnene, at når de blev spurgt eller hørt i noget, så måtte de ikke svare.

Lærer Pedersen spurgte så først den ene og så den anden, og da det gik op for ham at ingen svarede, spurgte han dem én efter én: ”vil du svare?” og da stadig ingen svarede, sagde han til sidst: ”Når I er så utilfredse, så må I hellere gå hjem” - og så var skolestuen tom lige med det samme...!

Alle forældrene synes, det var i orden, at børnene kom hjem, for kom de en time senere end normalt, ville de blive bekrymet, derfor hørte ingen nogensinde for, at de var gået imod Pedersen. Forældrene mente også at de skulle vide det, hvis børnene skulle blive ekstra tid i skolen. For det var forventet, at børnene kom hjem til tiden, da der var pligter og opgaver der skulle ordnes når man kom hjem, og forældrene ville vide hvor de var. Sine husker ikke at de nogensinde lavede svinkeærinder på vejen, men som stor husker hun dog, at de sommetider fik sig en smøg, og den tid som det tog at ryge, måtte indhentes det sidste stykke hjem, for der var en fast tid som de forventedes hjem.

Straf i skolen for dårlig kundskab: Hvis man slet ikke havde læst, kunne man få en eftersidning eller også fik man det for én gang til.

Eller opførsel: Hvis lærer Pedersen skulle straffe drengene fik de af spanskkrøret på ryggen eller numsen, og han hev dem i ørerne og i nakke hårene. Men den straf fik pigerne aldrig, dem nev han ”kun” i overarmen.

– i værste fald kom de ind til fru Pedersen, og det var den værste straf. Sine´s bror Niels var engang inde hos fru Pedersen og så skulle han skammes ud, så gav hun ham Ingeborgs (lærerens datter) dukke, hvorefter Niels trykkede øjnene ind på dukken. Det gjorde hun ikke noget ved, så han blev sendt ind i klassen igen. Meningen havde sikkert været, at han skulle ydmyges som dreng.

Sine synes lærer Pedersen var en hidsigprop, som råbte og skreg og blev helt rød i hovedet, når han blev vred, men Sine synes alligevel han var en dygtig lærer, og afstraffelse var ikke noget der fandt sted hver dag.

Læreren kunne dog favorisere, de dygtige frem for de mindre boglige og de urolige drenge. Men han ville, at de alle skulle lære og lektierne blev givet om, hvis det ikke var lært.

Sine sad på forreste række, hun ved ikke hvorfor, men hun tror det var fordi hun var veninde med Ylva, og hun var gårdmandsdatter fra Sparretoft, så Ylva kunne få lov at bestemme, fordi hun var dygtig og derfor var hun også lærer Pedersens yndling.

Victor, Svend og Sine kom fra Vibholm og gik i skole samtidig, og Sines brødre var de store drenge i skolen, så var Sine beskyttet. Nabodrengene, Ejnar fra Vibholmhus og Anders fra Munkedal, var der også og de var en klike og holdt sammen.

Min bror Svend, nabodrengene Anders og Ejnar var nogen stædige drenge, der lige meget, hvor meget lærer Pedersen skældte og smelte, og om han slog dem, fik han dem aldrig til at sige undskyld, de var så stædige og havde et sammenhold, så det gjorde de bare ikke. De følte selvfølgelig, det var uretfærdigt når han revsede dem. Sine husker ikke, at de sloges eller drillede nogen, så hvorfor de blev straffet husker hun ikke, men måske har de har været urolige og ikke hørt ordentlig efter.

Tid sammen med læreren udenfor skolen:

Lærer Pedersen og frue holdt hvert år til jul, en Julefest 4. juledag fra kl. 16 – 22. og der fik alle børnene slikposer, der blev danset sanglege og lærerparret var selv med. Børnene oplevede lærer Pedersen som smilende og glad til denne fest, hvilket børnene aldrig oplevede i hverdagen. Det var toppen på året og alle glædede sig til den fest.

Inden jul havde alle eleverne været med til at pynte klassen med skolens julepynt, og spanskrøret blev ekstra pyntet, den blev pyntet til den var helt pakket ind i julepynt. Det var det største, at få lov til at pynte den, og der var fuld frihed til at pynte hele skolestuen som de ville.

Fester i hjemmet.

Fester blev holdt i hjemmet, så blev der dækket op i stuerne, også i værelset der ellers blev brugt som gæste kammer.

Til Carl Jørgens konfirmation i 1962 har vi disse billeder.

Sigrid, Carl Jørgen og Jens Peder i den pæne stue i Vibholm.



Det ses, at disse billeder er fra gæstekammeret, læg mærke til pæren i loftet og klædeskabet.



Billedet til venstre: Svend, Inge Ravnrose Jensen, Edith, Bodil, Henning og Carl Jørgen.

Billedet til højre: Carl Jørgen, Jens og Esther og Viktor.

Her er gæsterne i dagligstuen og der sidder også gæster inde i soveværelset.



Viktor og Inger's forlovelsesfest den 17. maj 1968 blev også holdt i Vibholm, og fra denne fest har vi disse billeder.

Inger og Viktor – 2 og 3 fra højre



Niels fra venstre, Jens som nr. 3, Svend bagerst i billedet.



Udflugter med bedstemor og bedstefar.

Familien tog gerne på sommerudflugter sammen, især en tur til Handbjerg strand, var bedstefar meget glad for, og i mange år fik han en snak med fiskerne, der havde deres små fiskeskure nede ved stranden. Og på hjemturen skulle vi på Handbjerg kirkegård, hvor hans brødre og forældre er begravet.

På billedet er turen gået til Hostrup strand 1968.

Fra venstre: Jens Peder, Edith, børnebørnene Lars, Bodil, Charlotte, sammen med Sigrig, Inge og Niels.



Sigrig, Jens Peder og Inge (og Niels) på tur

På tur til Thyborøn, som var et yndet udflugtssted, og her har bedstefar Jens Peder en stjernestund på havnen, sammen med børnebørnene Claus, Lone og Mikael. Edith og bedstemor Sigrid. 1978.



Engparken 25, Tvis by.

I 1969 sælger Jens Peder Vibholm til sønnen Viktor.

Bedstemor og bedstefar lejer sig ind på Moselund (på Skautrupvej) medens planerne om huset i Engparken tager form. Bedstefar købte grunden nr. 25, men det varede så længe inden Jens Peder besluttede sig for at bygge et dyrt nyt hus, at kommunen til sidst henvendte sig til ham, og bad ham bygge, derfor er nr. 25 én af de sidste huse, der blev bygget i det først udstykkede areal af Engparken.



Hele familien var med til at bygge, og der blev brugt mange timer på det. Men bedstefar var en mand der ikke smed ud med penge, der blev sparet det der kunne, på godt og ondt. Hans fattige og nøjsomme opvækst i Handbjerg, prægede ham hele livet.

Bedstemor fik til guldbrylluppet sin første vaskemaskine, der var det hende også vel undt.

Bedstemor kom fra et hjem, hvor der ikke havde været samme tvungne nøjsomhed, som hos bedstefars i Handbjerg, og dette kunne godt skabe lidt splid mellem ægteparret.

Bedstemor var lykkelig for årene i Engparken, bedstefar savnede Vibholm mere, og i de år, Viktor havde gården, kørte han hver dag til Vibholm og gik til hånd hvor han

kunne og der blev et særligt nært bånd mellem børnene Claus, Mikael, Lone og bedstefar.

Sigrid og Jens Peder fik mange dejlige år i huset i Engparken, med naboer der blev til venner.

Børn i Engparken kaldte Sigrid for ”Bedste” – hun var hele Engparkens ”Bedste” i 70’erne og 80’erne. Der er blevet givet mange småkager til børnene der kom forbi nr. 25.

Sigrid og Jens Peder guldbryllup den 19. oktober 1978



Jens Peder døde i hjemmet i Engparken den 15. juli 1986, 83 år gammel.

Sigrid boede derefter i huset frem til november 1996.

Hun døde på Tvis plejehjem 29. januar 1997, 86 år gammel.

Parret er begravet på Tvis Kirkegård.



Da Jens Peder døde gik børnene i Vibholm's bakker og ledte efter en natursten der kunne stå på kirkegården. Det lykkedes dem ikke at finde en sten der var stor nok, som havde en lige side, hvor navnene kunne indskrives.

De valgte denne sten, og stenhuggeren delte den, så det blev 2 synkrone sten, forældrene fik hver deres sten ud af den samme sten fra Vibholm bakker.

Børn, svigerbørn og børnebørn af Sigrid og Jens Peder Hansen, Vibholm.

Edith født den 1. april 1930 gifter sig 3. november 1930 i Tvis Kirke med Henning Mandfred Laurentzi Kjær af Tvis Asyl, Frydenlund, født den 23. april 1927. Parret bygger statshusmandsstedet ”Skovly” (Brejnholtvej 4), hvor de får børnene Anni 1959, Bodil 1960 og Mogens 1962.

Parret bor i ”Skovly” frem til Hennings død den 19. juni 1989, 62 år gammel. Edith flytter i 1993 til Tvis by. Edith dør på plejehjemmet Skredsande, Holstebro, den 1. februar 2009, 78 år gammel.

Jens født den 7. februar 1932 gifter sig 21. september 1957 i St. Johannes Kirke, Århus med Esther Wagner Sørensen, født 5. november 1931 på Fødselsanstalten, Johannes Sogn, Århus. Parret bor en periode i Herning, hvorefter de flytter til Dianalund. Her får de døtrene Helle 1965 og Lene 1967.

Jens dør i Dianalund 13. august 2011, 79 år gammel.

Niels født den 5. januar 1936 gifter sig 15. oktober 1965 i Hobro med Inge Andersen, født 18. februar 1934, Hobro. Niels tager i 1968 navnet Kølbjerg til efternavn.

”Kølbjerg” er efter hans mormor og morfars husmandssted i Vinding. Parret bor i Køge og får børnene Lars 1962 og Charlotte 1966.

Niels dør i Køge den 24. april 2009, 73 år gammel.

Viktor født den 17. maj 1938 gifter sig den 23. november 1968 i Tvis Kirke med Inger Skytte født den 4. november 1946, ”Gammel Kibæk”, Tvis. Parret overtager fødegården ”Vibholm”. Her får de børnene Claus 1969, Mikael 1970 og Lone 1974. Parret driver ”Vibholm” til 1983, hvorefter de flytter til Tvis by. Dernæst nogle år i Ryde, hvorefter de flytter tilbage til Tvis.

Viktor dør i Tvis den 31. januar 2011, 72 år gammel.

Svend født den 8. februar 1940 gifter sig den 12. januar 1974 i Højmark Kirke med Dorthea Langhoff Jeppesen født 1. januar 1956, Sdr. Lem. Parret bor i Spjald og får børnene Gitte 1975 og Niels 1978.

Sine født den 20. juni 1941 gifter sig den 14. maj 1960 i Tvis Kirke med Aksel Rudolf Manniche født 23. november 1937, Gentofte, København. Parret bor i Holte frem til deres skilsmisse. Sine beholder navnet Manniche. Der er ingen børn.

Carl Jørgen født den 26. november 1948, flytter som 16 årig til København. I 1980 gifter han sig i København med Lis Bredde Andersen, hun har sønnen Geert med i ægteskabet. Lis dør i København den 30. januar 1997. Carl Jørgen gifter sig den 27. februar 2004 i København med Inge Svenningsen.

Børn og svigerbørn til Jens Peder's 80 års fødselsdag i "Skovly".

Bagerst: svigerdatter Inger, Viktor, Carl Jørgen, svigersøn Henning, svigerdatter Dorthea, Svend, svigerdatter Inge, Niels, Jens

Forrest: Sine, Edith, Jens Peder, Sigrid, svigerinde Marie og svigerdatter Esther.



Folketællinger

FT- 1906, Handbjerg, Fredenslund

Jens Hansen 10/3 1869 gift Husfader Husejer og fisker Handbjerg

Jensine Karoline Christiansen 8/5 1874 gift Husmoder Handbjerg

Hans Hansen 12/1 1896 ugift søn Handbjerg

Mads Hansen 3/4 1896 ugift søn Handbjerg

Johanne Hansen 10/12 1900 ugift datter Handbjerg

Jens Peter Hansen 2/10 1902 ugift søn Handbjerg

Frits Hansen 26/11 1904 ugift søn Handbjerg

Jørgen Riskjær 23/5 1861 ugift logerende Tømrer

FT- 1911, Handbjerg, Fredenslund

Jens Hansen 10/3 1870 gift Husfader Husmand og fisker Handbjerg

Jensine Hansen 8/5 1875 gift Husmoder Handbjerg

Mads Hansen 3/4 1898 ugift barn Handbjerg

Johanne Hansen 10/9 1900 ugift barn Handbjerg

Jens Peter Hansen 2/10 1902 ugift barn Handbjerg

Frits Hansen 16/11 1909 ugift barn Handbjerg

Karl Hansen 30/9 1906 ugift barn Handbjerg

Vigtor Hansen 17/11 1909 ugift barn Handbjerg

FT - 1911, Timring Sogn, Timring By, Kirkebyen, matr. Nr. (?)

Niels Jensen M 26/5 1884 G Folkek. Aulum 1907 Snebjerg Husfader Smedemester

Mette Marie Kristensen K 27/5 1886 G - Aulum 1907 Aulum Husmoder

Sigrid Erna Jensen K 16/1 1909 U - Timring Barn

Knud Kristian Dahl Knudsen M 5/7 1891U - Timring – Svend

Jens Kikkenborg Hansen M 5/4 1892 U - Timring - Lærling

FT- 1916, Handbjerg, Matr. Nr. 2a

Peder Laursen 16/9 1858 gift Husfader landbrug

Ane Laursen 10/12 1873 giftHusmoder -

Gregers Laursen Melgaard 9/8 1889 ugift barn - Flyttet i marts

Alfred Laursen Melgaard 6/10 1894 ugift barn -

Marius Laursen Melgaard 17/9 1899 ugift barn -

Johanne Laursen Melgaard 1/10 1895 ugift barn -

Ane Kirstine Laursen Melgaard 8/4 1907 ugift barn -

Edel Johanne Laursen Melgaard 6/4 1910 ugift barn -
Dorthea Astrup 23/4 1894 ugift Tjenestetyende-
Jens Peter Hansen 2/10 1902 ugift - -
Frits Hansen 16/11 1904 ugift - -
Hans Hansen 12/1 1896 ugift - - do

FT - 1916 Vinding, Kølbjerg
Niels Jensen 21/5 1884 gift Hufader landbrug
Sigri Erna Jensen 16/1 1909 u barn
Holger R Ravnrose Jensen 25/12 1912 u barn
Pouline Marie Jensen 19/1 1896 u tjenestepige landbrug

FT - 1916, Timring, Matr. Nr.2n Møltrup og 5w Bjeregaard
Jens Kristensen 15/5 1841 g Husfader Rentier
Kirsten Marie Kristensen 5/1 1848 g Husmoder
Niels Mosgaard Jensen 18/12 1895 u logerende arbejdsmand
Jens Grønbæk Jensen 21/2 1887 u logerende jordarbejder
Marie Kirstine Spandet 15/12 1843 u husmoder ringer
N. Mette Marie Jensen 27/5 1876 g Besøg hos Jens Kristensen Vinding Sogn
N. Evald Ravnrose Jensen 7/10 1915 u do do

FT - 1925, Vinding, Vejvad
Jensen, Niels 26/5 1884 G Husfader Smed Aulum
- , Mette Marie 25/5 1886 G - Husmoder Aulum
- , Sigri Erne 16/1 1909 - Barn Timring
- , Holger Rejnholt Ravnrose 25/12 1913 U - -
- , Evald Ravnrose 7/10 1915 - - -
Hansen, Jens Peder 2/10 1902 – Tjenestekarl Tyende Handbjerg

FT - 1930 Tvis, Vibholm
Jens Peder Hansen 2/10 1902 Husfader Handbjerg Landmand
Sigri Erna Hansen 16/1 1909 Husmoder Timring
Edit Hansen 1/4 1930 Barn Tvis

FT- 1940 Tvis, Vibholm
Hansen, Jens Peder 2/10 1902 gift, 19/10 1928 husfader gaardejer Handbjerg
Hansen, Sigrid Erna 16/1 1909 gift husmoder Timring

Hansen, Edith 1/4 1930 ugift barn Tvis
Hansen, Jens Bent 7/2 1932 ugift barn Tvis
Hansen, Niels 5/1 1936 ugift barn Tvis
Hansen, Victor 17/5 1938 ugift barn Tvis
Hansen, Svend 8/2 1940 ugift barn Tvis
Pedersen, Martha Elenora 9/5 1925 ugift husassistent Vinding

FT- 1950 Tvis, Vibholm

Hansen, Jens Peder 2/10 02 gift Husfader Husmand, landbrug Handbjerg
Hansen, Sigrid Erna f. Jensen 16/1 09 gift Husmoder I hjemmet Timring
Hansen, Jens Bent 7/2 32 ugift Søn, medhjælper Markarbejder, landbrug Tvis
Hansen, Victor 17/5 38 ugift søn Tvis
Hansen, Sven 8/2 40 ugift søn Tvis
Hansen, Sine 20/6 41 ugift datter Tvis
Hansen, Carl Jørgen 26/11 48 ugift søn Tvis

FT- 1950 Tvis, Gertrudsbæk, Lauralyst

Eriksen, Arne 9/9 1922 ugift husmand landbrug Tvis
Hansen, Edith 1/4 1930 ugift husbestyrer husbestyrer Tvis